

## Vraag het aan Morya



### Laat toe dat de ander anders is dan jij bent

“Denk niet dat je de ander moet helpen bepalen wat zijn of haar leven is en hoe hij of zij moet leven.

Maar je kan wel de ander leren om duidelijk te zien waar hij of zij in zit of mee bezig is. Die stroom moet je kunnen versterken en helpen duidelijk maken.

Wanneer je dus bij mensen bent, wees dan altijd voorzichtig met oordelen. Laat toe dat de mens anders is dan jij bent. Dan kan er een grote verstandhouding komen en dan kan je ook zien wat de betekenis is van dat andere leven.

Want er zijn zoveel ritmen in het leven en er zijn zoveel verschillende momenten in het leven, dat je dikwijls de indruk kan hebben dat je op hetzelfde punt staat als een ander, terwijl dat helemaal niet zo is. En dan maak je de fout van de ander te willen plaatsen in jouw leven, in jouw ritme en in jouw manier van kijken en zien.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid”  
(uit hoofdstuk 7: ‘Het leven is mooi’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 244

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---